

'Tuinen van Overvloed'

28 februari 2013



**PERMACULTUUR ALS DUURZAME INSPIRATIE
VOOR DE LEEFOMGEVING**

de Bibliotheek
idea





Fransje de Waard

Fransje de Waard wordt in Nederland als de pionier gezien op het gebied van permacultuur. Na haar studie Tropische bosbouw vertrok zij naar het land waar de permacultuur haar oorsprong heeft, Australië. Terug in Nederland richtte ze 'De Waard Eetbaar landschap' op. Van haar boek: 'Tuinen van Overvloed' (1996) zijn inmiddels meerdere herdrukken verschenen.

Details

Datum

28 februari, 20.00 - 22.00 uur

Kosten

€ 3,50 /

Bibliotheekleden Idea € 2,50.

Gratis voor leden natuur- en milieuorganisaties

Kaartverkoop

www.ideacultuur.nl, de bibliotheek of 030 691 69 44

Dit is de eerste van een serie lezingen in het kader van het thema 'Groen dichterbij' die Idea Bibliotheek Zeist in samenwerking met de lokale natuur- en milieuorganisaties in 2013 organiseert.

Zelf op je balkon of dak je eigen groenten kweken, in je siertuin groenten telen zodat je een soepje kunt maken uit je eigen tuin en dit alles in evenwicht met de aarde. Permacultuur biedt je de inspiratie en handvaten om dit te doen. Fransje de Waard, schrijfster van het boek 'Tuinen van Overvloed', vertelt hoe je het aanpakt.

Permacultuur

Permacultuur sluit naadloos aan bij de trend van stadslandbouw en moestuinieren in Nederland. Ook in Zeist zijn initiatieven op dit gebied, o.a. bij de flats in Zeist-Noord en de Amandelhof ('Moeders Moestuin').

Permacultuur is ontstaan in de regenwouden van Tasmanië. Bij permacultuur gaat men bij de productie van voedsel uit van de principes (en processen) van natuurlijke ecosystemen. Die productie wordt zo als vanzelf duurzaam.



de Bibliotheek
idea



www.ideacultuur.nl